

# DE TRUMP

Parochie(blad) Onze Lieve Vrouw  
Onbevlekt Ontvangen - Pey (Echt)

**No 2634** Looptijd **4 weken.**

(29-8-2020 t/m 25-9-2020)

Abonnementsprijs € **9,00** euro per jaar

Priester: Pastoor Bert Mom

Houtstraat 26 Tel: 481428

Redactie en gestichte H. Missen:

Mw. Truus van Kempen-Leurs

Roodtstraat 11 Tel: 483895

Website: [www.parochiepey.nl](http://www.parochiepey.nl)

Publicatie ANBI gegevens via:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE42>

RSIN (fiscaal nr.) is 2676801

Rekening parochie: [NL34RABO0142098817](https://rekening.nl/NL34RABO0142098817) PAROCHIE PEY



## Verstoorde Huisraad (bij vredesdag)

In Brunssum is een bijzonder oorlogsmonument te vinden; de kunstenaar vormde uit brons een tafel en stoelen. De stoelen zijn gestapeld en de tafel staat op drie wankele poten. Tegen de tafel leunt een propeller van een vliegtuig. Het monument herinnert aan de bemanning van een Engelse bommenwerper, die in 1942 werd neergeschoten. Delen van het vliegtuig kwamen neer op verschillende huizen, die zwaar beschadigd werden. Er



kwamen geen burgers om het leven, maar de zeven bemanningsleden overleefden het niet. Het monument draagt de titel “Verstoorde Huisraad”, als een verwijzing naar de verwoeste huizen in de wijk van Brunssum. De wankele

meubels herinneren tevens aan de nabestaanden van de geallieerde piloten, die het bericht ontvingen dat hun dierbare was gesneuveld. Ook hun leven was volledig uit balans, nooit meer als tevoren. De propeller houdt de zaak staande, het is de herinnering die blijft, de gedachtenis aan de bemanning.

Dit bijzondere monument vertelt wat in 1942 gebeurd is, maar meer nog over wat oorlog met mensenlevens doet. Huizen vol mooie herinneringen werden verwoest; andere huizen kregen niet meer de kans om gevuld te worden met mooie herinneringen. Wie bij dit monument herdenkt, wordt zelf een beetje uit balans gebracht. De oudere die stilstaat, herinnert zich de geborgen lichamen van de piloten, die hij met kinderogen zag. De Syrische voorbijganger zal er zijn straat in Aleppo in herkennen, met een mengeling van verdriet en heimwee. Herdenken kan mensen verbinden en hopelijk begrijpen we dan, dat we elkaar nodig hebben om in evenwicht te blijven.

Pastoor Bert Mom

### **Met vrede gegroet**

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie roepen om vrede  
van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie wachten in vertrouwen  
dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!



## Spreekuur

In deze coronatijd zal het wekelijks spreekuur van pastoor Bert voorlopig telefonisch blijven. Dit spreekuur is niet bedoeld om Misintenties op te geven of om u aan te melden voor een Viering. Omdat onze pastoor in meerdere parochies werkzaam is, mogen wij niet verwachten dat hij dit zou moeten regelen.

**Op 15 sept, 22 sept, en 29 sept. vervalt het spreekuur.**

Het spreekuur is bedoeld voor pastorale vragen, zoals bijvoorbeeld het afspreken van een doop of huwelijk, een kort gesprek over lief of leed, het plannen van een afspraak, etc.

Dopen kunnen weer afgesproken worden, maar ook hiervoor gelden corona-maatregelen. Ouders ontvangen informatie bij opgave, ook te lezen op de website [www.parochiepey.nl](http://www.parochiepey.nl) onderdeel “kerk zijn tijdens het coronavirus”.

U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.

Tel. 0475-481428.

---

## Gebed voor de Kerk die wij vormen

God, onze Vader,  
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest  
op Petrus en de apostelen.  
Bewaar uw Kerk in trouw  
aan het getuigenis van de eerste christenen.  
Maak ons bestand  
tegen de wisselvalligheden van het leven,  
zodat we voor en met elkaar  
een steenrots kunnen zijn  
waarop we een huis kunnen bouwen  
waarin anderen zich kunnen thuis voelen.

Amen.

## **Drie keer geen viering op dinsdag en vrijdag**

In de periode van 15 september t/m 2 oktober vervallen de Missen op dinsdagavond en vrijdagavond.

De Missen op zaterdagavond om 19.15 uur gaan gewoon door.

### ***Opgave misintenties voor de volgende Trump (nr. 2635).***

De looptijd van de volgende Trump bedraagt **4 weken** en wel van 26 september 2020 t/m 23 oktober 2020. Kopij en misintenties voor deze Trump dienen uiterlijk vrijdag 18 september 2020 om 12.00 uur op de pastorie te zijn.

U kunt uw Misintenties opgeven via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, Houtstraat 26 in Pey.

Vermeldt u s.v.p. duidelijk:

- De Misintentie
  - De datum
  - Uw naam en telefoonnummer  
Met het verschuldigde bedrag in de enveloppe
  - Doordeweekse Mis € 9,00
  - Weekend en feestdagen € 19,50
  - Aantal personen met naam en telefoonnummer i.v.m. Corona
- Wanneer u de enveloppe tijdig bezorgt, met correcte vermelding, dan zorgen wij dat er voor uw intenties gebeden wordt.

## **Deelname aan kerkelijke vieringen**

Wij mogen **65 kerkgangers** ontvangen per viering, gezien de grootte van onze kerk en de anderhalve meter regel.

Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te ontsmetten (ontsmettingsmiddel staat klaar). Een plaatsaanwijzer leidt u naar uw plek in de kerk. De minimale anderhalve meter afstand dient steeds aangehouden te worden!!

Belangrijk indien u naar de kerk wilt komen:

Het blijft verstandig en wenselijk om u aan te melden vooral voor de H.Mis op zaterdagavond. Op zaterdagavond kan er een éérste jaardienst of zeswekendienst zijn met veel familieleden.

Kerkbezoekers die zich hebben aangemeld, zijn zeker van een plaats. Voor onaangemelde bezoekers geldt dat wij hen mogen ontvangen tot **maximaal 65 kerkgangers** aanwezig zijn.

Ook de naam en het telefoonnummer van wie zich niet tevoren heeft aangemeld worden genoteerd. Dit in verband met eventueel contactonderzoek bij een coronabesmetting.

Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten wordt u gevraagd thuis te blijven.

**Opgave bij familie van Kempen tel. 0475-483895, u kunt bel-  
len op maandag t/m donderdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.**

**Indien Communie wordt uitgereikt**, worden ter plekke instructies gegeven. Voordat u te Communie kunt gaan dient u nogmaals uw handen te ontsmetten. De Communie wordt uitgereikt door een scherm, met een hostietang.

### **Zang en muziek:**

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mag er geen samenzang zijn in de kerk. U dient uitdrukkelijk niet mee te zingen. Zanggroepen of koren mogen alleen zingen onder strikte voorwaarden. Blaasmuziek is niet toegestaan, snaar-instrumenten of toetsen mogen wel.

### **Collectegeld**

Bij de uitgang staat een collectebus voor uw gave voor de kerk, op dit moment heel hard nodig!

## **Het kerkgebouw**

De kerk wordt regelmatig schoongemaakt, ontsmet en gelucht. De kerkboeken zijn verwijderd, evenals de knielmatjes. Bij voorkeur niet knielen, om de onderlinge afstand zo ruim mogelijk te maken.

## **Allerheiligen en Allerzielen**

Op het feest van Allerheiligen, vieren wij de grote en bekende heiligen, maar ook al degenen die in het verborgene een instrument van Gods Liefde zijn geworden.

Met Allerzielen gedenken wij degenen die ons persoonlijk heilig zijn, de overledenen die nog steeds een grote plaats hebben in onze gedachten, dankbaarheid en gebeden. In het bijzonder gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar.

Za. 31 oktober 19.15 uur Eucharistieviering Allerheiligen

Zo. 01 november 15.00 uur Gebedsviering van Allerzielen  
en zegening van de graven

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt, daarom is het raadzaam om plaatsen te reserveren voor de Viering op 31 oktober.

Op 1 november worden de nabestaanden van een overledene van het afgelopen jaar uitgenodigd om met maximaal 2 personen naar de kerk te komen. Hiermee is meteen ook het beschikbare aantal plaatsen bezet, gezien het grote aantal overledenen sinds Allerzielen vorig jaar.

Uiteraard kan eenieder op het kerkhof deelnemen aan het zegenen van de graven, omdat we buiten voldoende ruimte hebben om afstand te bewaren.

## **Parochiebijdrage**

Een parochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van zijn parochianen. In deze tijd van de coronacrisis vallen inkomsten weg, minder collectegeld bijvoorbeeld omdat er maar beperkte aantallen kerkgangers ontvangen mogen worden. Maar de vaste lasten gaan gewoon door. Mogen wij een beroep op uw goedheid doen? Doet u nog niet mee aan de parochiebijdrage, help ons dan door bij te dragen.

Doet u wel mee, dan zijn wij u heel dankbaar, blijf ons alstublieft steunen. Alleen met Misschien zelfs door een extra bijdrage voor uw parochie?

Dankzij uw hulp kunnen wij voortbestaan.  
PAROCHIE PEY NL34RABO0142098817  
o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres  
Dank u wel!

## **Kerkschatten**

Kerkschatten vind je niet in een kluis of een museum.

Kerkschatten, dat zijn mensen  
die leven in het spoor van Jezus.

De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen,  
zij zien om naar zieken en ouderen,  
zij besturen en lossen problemen op,  
zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,  
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie,  
zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.

Kerkschatten zijn de mensen die luisteren,  
die tijd nemen en aandacht schenken,  
die bidden voor en namens anderen.

Kerkschatten vragen geen beloning,  
maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.  
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

## MISINTENTIES (29-8-2020 t/m 25-9-2020)

### **Zaterdag 29 augustus 19.15 uur:**

- ✦ Uit dankbaarheid ter ere van O.L.V. van Schilberg
- ✦ Gestichte jaardienst voor Jacobus van Buggenum en Sophia van Buggenum-van Wandelen, Theodorus Maessen en Josepha Maessen-Linden
- ✦ Gestichte H.Mis voor Lena Aerts (verjaardag)
- ✦ Gestichte jaardienst voor Wil Golsteijn echtgenoot van José Beckers
- ✦ Gestichte jaardienst voor Sophia Maria Damen
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Henricus Golsteijn en Agnes Slangen, zonen Wil, Cor en Piet en schoonzonen Fer en Ben
- ✦ H. Mis voor Triene van Neer weduwe van Harie Suskens
- ✦ H.Mis voor Harie Suskens, voor de overleden ouders Wil en Nelly Kersemakers-Verheijen en voor alle overledenen van de families Kersemakers-Verheijen en Suskens-van Neer

### **Zondag 30 augustus 11.15 uur: 22<sup>e</sup> zondag door het jaar**

- ✦ Uit dankbaarheid ter ere van O.L.V. van Schilberg
- ✦ Zeswewekendienst voor Mia van Buggenum weduwe van Theo Voosselen
- ✦ H.Mis voor Leo Maessen en Maria Maessen-Bocken en hun zonen Jacques en Harrie en dochter José

### **Dinsdag 1 september 19.00 uur:**

- ✦ H.Mis voor alle overleden parochianen
- ✦ Gestichte H.Mis voor Antje Peeters
- ✦ H.Mis voor Wil Golsteijn echtgenoot van José Beckers
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Höngens-Peeters en overleden kinderen
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Theodorus Meuwissen en Elisabeth van Heel, kinderen en familie
- ✦ H.Mis voor Linda Peeters-Theunissen en voor de overleden leden van de gebedsgroep en voor de persoonlijke intenties



**Vrijdag 4 september 19.00 uur:**

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

- ✦ Gestichte jaardienst voor Elisabeth Sevriens en Martinus Telders, dochters Zus en Maria, zoon Theo en schoonzoon Frits
- ✦ H.Mis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 35 jarig huwelijk van Ward en Ineke de Poorter

**Zaterdag 5 september 19.15 uur:**

- ✦ Uit dankbaarheid ter ere van O.L.V. van Schilberg
- ✦ Zeswediendienst voor Jan Jennissen echtgenoot van Christa Theunissen
- ✦ Gestichte jaardienst voor Jozef van Thoor en Maria Gommers
- ✦ Gestichte jaardienst voor de overleden ouders Bair Claassen en Marieke Meuwissen en hun dochter Lies
- ✦ Gestichte jaardienst voor Toon Offermanns echtgenoot van Elisabeth Jennissen
- ✦ Gestichte jaardienst voor Cornelia Beulen en Gerard Bongaerts
- ✦ H.Mis voor Nand Dircks echtgenoot van Agnes Vergoossen en overleden familie
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Fien Gerads-Mols en Christiaan Gerads

**Dinsdag 8 september 19.00 uur: Maria Geboorte**

- ✦ H.Mis voor alle overleden parochianen
- ✦ Gestichte H.Mis voor Agnes van Buggenum en Cor Heijmans (verjaardag) en overleden familieleden
- ✦ H.Mis voor Maria Mechteldis Bougie en Peter Joannes Golsteijn
- ✦ H.Mis uit dankbaarheid
- ✦ H.Mis voor Bert Beunen echtgenoot van Corrie Meuwissen en overleden familieleden

**Vrijdag 11 september 19.00 uur:**

- ✦ H.Mis voor Theo Montforts en overleden familieleden
- ✦ H.Mis voor Lies Heuts-Thoolen echtgenote van Wiel Heuts (verjaardag)

**Zaterdag 12 september 19.15 uur:**

- ✦ Uit dankbaarheid ter ere van O.L.V. van Schilberg
- ✦ Gestichte jaardienst voor Sjièr Maassen en Til Jacobs en overleden familieleden
- ✦ Gestichte jaardienst voor Andreas Peulen en Sophia Meuwissen
- ✦ Gestichte jaardienst voor Wil Laumen en Triene Vergoossen
- ✦ Gestichte H.Mis voor Linda Peeters-Theunissen echtgenote van Peter Peeters
- ✦ Gestichte H.Mis voor Bert Meuwissen en Maria Meuwissen (verjaardag), tevens H.Mis voor Frits Stoffels echtgenoot van Nellie Meuwissen
- ✦ Gestichte jaardienst voor Catharina Boonen en Franciscus Vergoossen en hun zoon Har
- ✦ Jaardienst voor de overleden ouders Catharina van Kempen en Johannes Theuniszen, hun dochter Milla en kleinzoon Ramon
- ✦ Jaardienst voor Harrie van Hees en voor Mientje van Hees-Huberts
- ✦ H.Mis voor pastoor Jan Geurts
- ✦ H.Mis voor Jo van Heel en overleden familie

**Dinsdag 15 september Geen H.Mis**

**Vrijdag 18 september Geen H.Mis**

**Zaterdag 19 september 19.15 uur:**

- ✦ Uit dankbaarheid ter ere van O.L.V. van Schilberg
- ✦ Gestichte jaardienst voor de overleden echtelieden Bernard Beunen en Annie Beunen-Sevriens
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Harie Schleipen, Anna Mattheij en Mechtildis Baaten, voor Harrie Willems echtgenoot van Mia Schleipen en voor Jan Gorissen echtgenoot van Annie Schleipen
- ✦ H.Mis voor Sjang Jeurissen en Mia Muijzers
- ✦ H.Mis voor de overleden ouders Henricus Golsteijn en Agnes Slangen, zonen Wil, Cor en Piet en schoonzonen Fer en Ben
- ✦ H.Mis voor Theo Maessen echtgenoot van Truus Thoolen, voor zoon Leon en voor overleden familie

- ◆ Jaardienst voor de overleden ouders  
Mia en Jacques Golsteijn-Wessels, voor dochter Mia Golsteijn  
en voor schoonzoon Johan van Trijp
- ◆ H.Mis voor Silf van Pey en voor zijn zoon Wim
- ◆ Jaardienst voor Frits Mom echtgenoot van Gerry Bouwens

**Dinsdag 22 september Geen H.Mis**

**Vrijdag 25 september Geen H.Mis**

### *Welkom in onze geloofsgemeenschap*

Op zondag 16 augustus werd **Suus Hees** gedoopt, dochter van Kevin Hees en Etienne Boumans. De dopeling droeg een stralend wit doopkleed, als symbool van het mooie en zuivere leven dat wij haar toewensten. Haar ouders gaven haar een prachtige wens mee, waarin ook deze woorden klonken: *“Door het water op je hoofd, gaat het geloof naar binnen. Omdat je nu in Hem gelooft, zal het leven aan Licht winnen”*. Ook klonken deze woorden: *“Alle liefde, gezondheid en geluk. Ons mooie prinsesje, lieve Suus, kleine ukkepuk.”*



### **Octaaf van Schilberg**

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen Vieringen bij de kapel van Schilberg, maar uiteraard zullen wij wel bidden op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, om bescherming en zegen. De centrale dag van het octaaf is 8 september; dit jaar vieren wij op die dag het feest van Maria Geboorte tijdens de Avondmis in de kerk van Pey.





Onze Lieve Vrouw van Schilberg,  
uw kleine witte kapel  
is een baken in ons midden,  
daar staat de deur open  
en u wacht op ons.

Bescherm ons in deze coronatijd,  
help ons om geduldig en voorzichtig te zijn,  
met aandacht voor elkaar.

Lieve Maria,  
breng ons steeds weer  
dicht bij Jezus,  
want Hij is onze Redder,  
ook in deze moeilijke tijd.  
Amen.



## Het verhaal van de zeven kapelletjes

Overste Frans de Chattelain, heer van Holtstraete had zeven dochters. De jonge vrouwen wilden graag trouwen. Maar daar bleef het bij ... want er kwamen maar geen vrijers. Op een dag klopte een rondreizende monnik op zijn deur, gastvrij werd hij ontvangen. De Overste vertelde bezorgd over zijn dochters, waarna de monnik hem deze raad gaf:

“U moet ter ere van Maria zeven kapelletjes bouwen, voor elke dochter één. Zo kunt u uw huis verbinden met de kapel van Schilberg.”

De edelman liet zeven witte kapelletjes bouwen. Het was alsof de kapelletjes stonden te bidden, in het open veld en langs de huizen, om de weg te wijzen naar Maria van Schilberg.



Na een tijd kwamen zeven officieren van het Garnizoen van Roermond naar het kasteel. Ze werden gastvrij onthaald en



werden verliefd op de zeven dochters. De één na de ander trouwde met een van de meisjes, zo werd hun gebed verhoord.

Of het allemaal precies zo gegaan is, weet niemand zeker. Maar dat Maria veel mensen heeft geholpen, dat weten we wel. In tijden van nood trokken de mensen vroeger van kapelletje naar kapelletje, tot bij Maria van Schilberg.

Later werden de gebedshuisjes afgebroken en verhuisden ze uiteindelijk naar de kapel van Schilberg.

### **De kapel van Schilberg**

Zeven heilige huisjes  
kruipen aan tegen de kapel.  
Op hun dak staan kruisjes  
de betekenis snap ik wel.

Soms doet het leven pijn  
en moet je een kruis dragen.  
Maria wil er dan zijn  
op die donkere levensdagen.



In de kapel brandt licht  
kaarsen maken het warm.  
Ze schijnen over Maria's gezicht  
en het kindje op haar arm.

“Kom maar naar mij toe”  
zegt zij met een glimlach.  
Ben je blij, of ben je moe?  
Ik heb al op je gewacht.

## **De sleutels van het Koninkrijk**

Aan Petrus worden de sleutels gegeven.

Hij heeft een belangrijke plaats verworven  
in het Koninkrijk.

Met vallen en opstaan,  
door twijfel en ontkenning heen,  
is hij tot geloof gekomen.

Hij erkent

dat Jezus door God is aangeraakt en gezonden.

Hij is meer dan een profeet,

Hij is de enige, de unieke,

door wie het Rijk van God oplicht.

Vanuit dit geloven

krijgt Petrus een sleutelpositie.

Hij neemt als het ware

de sleutel van Jezus over.

Hij mag de deur naar het Koninkrijk openen:

een opdracht om evenals Jezus

bevrijdend en genezend te leven.

Jezus kan op hem bouwen,

een rots in de branding.

Op grond van ons geloven

wordt ook tegen ons gezegd:

“Jij bent Petrus, een rots;

jij bent een sleutelfiguur.

Aan jou geef Ik de macht over

om bevrijd en bevrijdend te leven.

Zet de deur naar het Koninkrijk

maar op een kier.

Je kunt het, je mag het.

Op jou wil Ik bouwen!”

## Wie is Jezus?

Wie is Hij?

Het is een indringende vraag.

Je kunt er niet om heen.

Je kunt het niet afdoen

met wat namen van groten uit het verleden.

Wie zeg jij dat Ik ben?

Het is een vraag naar je diepste geloven.

Je kunt alleen maar je eigen antwoord geven.

Petrus erkent in Jezus

de langverwachte Messias.

Zijn leven is door Hem totaal veranderd.

Met vallen en opstaan blijft hij Hem volgen.

Hij spreekt zijn volste vertrouwen uit

in de man van Nazareth.

Zijn weg betekent voor hem leven.

Jezus beantwoordt zijn geloven

met zijn vertrouwen uit te spreken in Petrus:

een rots in de branding.

Wie is Jezus voor ons, voor u en voor mij?

Kan Hij op ons verder bouwen?

Het antwoord op deze vragen

kunnen we alleen zélf geven.

Het veronderstelt een gelovig vertrouwen

en de bereidheid om volgeling te worden.

Het antwoord mag blijken uit onze woorden en daden.

- Wijsheid is meestal met een vleugje humor en welwillendheid omgeven. Boosheid en dwaasheid worden in volle ernst bedreven (Sef van Wegberg)

# KINDERRUBRIEK



Heer God, hier sta ik dan  
op een nieuw kruispunt in mijn leven.  
Elk nieuw schooljaar is een uitdaging  
die vraagt om een nieuwe stap, een nieuw begin.  
U hebt mij uitgenodigd om op tocht te gaan  
en uw droom met de mensen waar te maken;  
op mijn eigen plaats  
en met mijn eigen mogelijkheden.

Ik bid U vandaag om uw hulp  
en bescherming op die tocht.  
Neem Jij me bij de hand,  
zodat ik niet verloren loop.  
Plaats mensen op mijn weg  
bij wie ik echte hartelijkheid mag vinden  
en bij wie zij in mij  
een echte vriend(in) mogen ontdekken.  
Zo bouwen we aan een toffe school  
waar het goed is te leven en te werken.

## TERUG NAAR SCHOOL!

Veel succes met het nieuwe schooljaar!



## Legpuzzel

Vul alle woorden in de puzzel. Er staat steeds bij hoeveel letters een woord heeft. De ij is 1 vakje

3 letters ree  
5 letters paard

4 letters egel  
beer  
lama

7 letters zeester  
vlinder  
rendier  
hamster

8 letters anaconda

9 letters leeuwerik  
kabeljouw



oplossing

1	2	3	4	5	6